



Lezing: de edelsmeden Brom



Vriendenkring
KoepelKathedraal

Aanvang: 2026-06-17 19:30:00 u.
Einde: 2026-06-17 21:45:00 u.

Lezing over de edelsmeden Brom, door Rob Hufen Hzn.

Beste Vrienden en belangstellenden van de KoepelKathedraal,

Drie generaties edelsmeden van de beroemde familie Brom leverden een indrukwekkende bijdrage aan de inrichting en liturgische voorwerpen van de KoepelKathedraal van Haarlem. Hun werk is overal in de kathedraal terug te vinden — en veel daarvan wordt nog altijd gebruikt.

Denk aan het koorhek, de ambo, de sacramentskapel, het grote kruis met de zeven kandelaren, het conopeum en het tintinnabulum, het voormalige parochiealtaar en zelfs de handwassing die nog iedere zondag dienstdoet. Het oeuvre van Brom is rijk, veelzijdig en onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de kathedraal.

Wij nodigen u daarom van harte uit voor een bijzondere lezing door **Rob Hufen Hzn.**, auteur van het standaardwerk *Meesters voor God en Kerk. De familie Brom, hun edelsmidse en knechten te Utrecht (1856-1962)* (Valkhof Pers, 2014).

Aan de hand van een rijk geïllustreerd beeldverhaal neemt Rob Hufen ons mee in de fascinerende wereld van



Stichting Willibrordusorgel

<https://willibrordusorgel.nl/lezing-de-edelsmeden-brom/> Geplaatst op: 19 mei 2026

het atelier Brom: de eigenaren, de medewerkers, het bestaan gedurende ruim een eeuw, de enorme productie en de grote verscheidenheid aan opdrachtgevers — zeker niet uitsluitend kerkelijke. Iedere afbeelding vertelt een verhaal en werpt nieuw licht op een bijzonder stuk Nederlandse kunst- en cultuurgeschiedenis.

De avond wordt met pianomuziek door **Hans van Beelen** ingeleid.

Programma

19.30 uur - Inloop met koffie

20.00 uur - Welkom en introductie door Stephan van Rijt

20.05 uur - Pianospel door Hans van Beelen

20.20 uur - Lezing door Rob Hufen Hzn. in de Grote Zaal van de Plebanie

21.20 uur - Gelegenheid tot het stellen van vragen

Aansluitend sluiten wij de avond gezamenlijk af met een borrel in de Grote Zaal.

Praktische informatie

De entree voor deze avond is via de Plebanietuin aan het Emmaplein.

Parkeren is mogelijk op het Emmaplein. De dichtstbijzijnde werkende parkeerautomaat bevindt zich aan het einde van de Jan Stuytstraat, naast de ingang van het voetbalveld.

Introducés zijn van harte welkom.

Wij verzoeken u vriendelijk uw komst vooraf aan te melden via vrienden@koepelkathedraal.nl

Onder vermelding van: *Lezing Brom - 17 JUNI 2025*.

Met vriendelijke groet,

Namens de Vriendenkring van de KoepelKathedraal, Frans van Dongen



[Uitnodiging Brom lezing 17 juni 2026](#) Downloaden